

ARCADIANS CRICKET CLUB GHENT VZW

Speelt cricket met vluchtelingen

Patrick VERSTUYFT

Er is geen beginnen aan. Bij ons afscheid tekent Rakesh Kapila, voorzitter van Arcadians Cricket Club Ghent vzw, me de basisspelregels van zijn geliefde sport uit. Cricket lijkt poepsimpel, maar de veldbezetting oogt ingewikkeld, toch voor een niet-ingewijde. In een ultieme poging me over de streep te trekken, geeft Rakesh me het handboek *Leer jezelf cricket mee*. „Uiteindelijk draait het erom dat je elkaar respecteert. Op het veld telt de kleur van de spelers niet.” En wat de instroom van jonge Afghaanse vluchtelingen betreft: „Je moet hen alle tijd gunnen.”



Elke zondagmiddag verzamelen de Arcadians op hun *home-ground* op het domein Claeys-Bouüaert in Mariakerke.

De term *homeground* klinkt wonderlijk voor een Gentse club uit een Belgische competitie met spelers die bijna allemaal een Gemenebestachtergrond hebben en in een sport met Vlaamse wortels tot in de middeleeuwen. Toen textielreus Vlaanderen zelf niet langer voldoende wol kon produceren, importeerde het wol uit Engeland in ruil voor Vlaamse stof. Veel Vlamingen immigrerden toen naar Engeland en voerden daar het spel 'met de krik ketsen' in.

„Overall waar de Britten in de wereld zijn geweest, is cricket een razend populaire sport”, vertelt clubvoorzitter Rakesh Kapila. „In Australië, Nieuw-Zeeland,

India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, de *West Indies* (Caraïben), Zuid-Afrika en natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk zelf. Maar ook in Kenia, Zimbabwe en Afghanistan. In veel van die landen is cricket als een religie. De spelers worden er aanbeden zoals Messi of Ronaldo in het voetbal.”

Rakesh, nu 52, kwam in 1991 uit India naar België, begon een zaak en hielp de sport hier introduceren. Sinds de Belgian Cricket Federation in 2005 lid werd van de International Cricket Council (ICC) gaat het vooruit. „We hebben nu een twintigtal clubs, met een eigen competitie, eigen toernooien. De ICC geeft ons financiële ondersteuning om



Een cricketmatch kan vijf tot zes uur duren rond drie paaltjes (*de wicket*), een leren bal en een houten *bat*. © Kristof Ghyselinck

cricket hier uit te dragen en de infrastructuur te bekostigen, want we hebben voorlopig geen eigen cricketterreinen.” Toch heerst optimisme: „Veel gemeenten leren cricket kennen en we raken steeds beter georganiseerd. Rome is niet op één dag gebouwd.”

Zoals elke ploegsport draait cricket om teambuilding, om respect voor de tegenstander. „In ons oprichtingscharter staat dat we lokale mensen en alle gemeenschappen zo veel mogelijk moeten betrekken. We wilden multicultureel zijn. Iedereen is welkom. Ook de *drifting population*, zij die hier twee of drie jaar komen wonen, expats en studenten. Hun input verrijkt ons.

Lokale Belgische spelers zijn er maar een paar. Zij komen nu en dan eens langs, maar zij steunen ons wel. We proberen daarom jonge lokale spelers aan te trekken vanaf hun tiende of twaalfde. In Gent organiseerden we vorige maand met *FreeTime* een initiatief voor een honderdtal kinderen en deze maand brengen we op enkele scholen een cricketinitiatief voor zeventien- en achttienjarigen.”

Arcadians telt ook vluchtelingen in de ploeg. „De jongste zes jaar komen er veel Afghaanse jongeren. Cricket is voor hen een uitlaatklep.” Hen integreren is niet altijd makkelijk, weet Rakesh. „Integratie gaat om het aanleren van goede waarden”, zegt hij. „Het is moeilijk, taal en het culturele verschil vormen barrières, maar er zijn ook veel misverstanden over hen. Integreren gaat immers niet enkel om hen, ook om de andere kant. Beide zijden moeten samenkomen. Het zijn oprechte kerels die harde tijden beleefden.”

Hun begeleiding loopt in samenwerking met Fedasil en de asielcentra. „Soms bellen ze of ze mensen kunnen sturen om mee te trainen. Dan organiseren we trainingssessies. Wij willen teamspelers en kiezen dan op basis van hun discipline en hun motivatie. Zij moeten daarin ook worden begeleid. Als je weet waar ze vandaan komen en je ziet hen op zondag genieten van een wedstrijdje cricket en gelukkig zijn, ben ik dat ook.”

Advertentie



Kom op
tegen Kanker

Kanker na uw 70ste?

Wat zijn de problemen waar 70-plussers met kanker mee te maken krijgen? Hoe tevreden bent u over de kankerbehandeling en de zorg? Waar zit het goed en hoe kan het beter? Laat het ons weten en help alle ouderen met kanker. Want iedereen die kanker krijgt, heeft recht op de beste zorg.

Deel uw ervaring als patiënt of als naaste op www.zeventigpluskanker.be of bel het gratis nummer 0800 35 445.